

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΟΜΙΛΙΑ

ΑΛΕΚΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΣΤΟ 1^ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

«Επιχειρώντας στο μέλλον»

2015 – 2020

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2015

Τα νέα μπορεί να λέγονται φρέσκα, αλλά κατά την εκτίμησή μου είναι παλιά. Είναι νέα τα οποία δείχνουν ότι μια σταθερή στάση στη θέση μας, σε σχέση με την διαπραγμάτευση, θα είχε και έχει και θα έχει αποτελέσματα. Άρα να είσαστε σίγουροι, ότι και συμφωνία θα κλειστεί και η χρηματοδότηση, η χρηματοροή θα ξεκινήσει και έτσι να είσαστε έτοιμοι με τις ιδέες σας, τις καινοτομίες σας και τις παρεμβάσεις σας, να συμβάλετε καθοριστικά στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας στην παραγωγική ανασυγκρότησή της, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι χωρίς μια τέτοια αναβάθμιση, κανένα από τα κρίσιμα θέματα τα οποία ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία, όχι μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά και προηγούμενα, με αποκορύφωμα τα πέντε τελευταία χρόνια, δεν πρόκειται να υποχωρήσουν στο βαθμό που δεν αυξηθεί το παραγόμενο προϊόν.

Άρα νομίζω ότι το σήμα που δίνουμε με τα αποτελέσματα που θα έχουμε, μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι είναι ευχάριστο και ταυτόχρονα θετικό.

Τώρα θα πω κάποια πράγματα σε σχέση με το πώς βλέπει η κυβέρνηση αυτό που λέμε επανεκκίνηση της οικονομίας και παραγωγική

ανασυγκρότηση. Αφού σας ευχαριστήσω βέβαια για την πρωτοβουλία που πήρατε γι' αυτό το σημαντικό ζήτημα, αφού ευχηθώ οι εργασίες να είναι παραγωγικές γιατί θα συμβάλουν καθοριστικά – κατά την εκτίμησή μας – σε αυτό που όλοι θέλουμε. Δηλαδή στην παραγωγική ανασυγκρότηση.

Είμαι υποχρεωμένος να προσπαθήσω σήμερα μπροστά σας να λύσω δυο παρεξηγήσεις και να κάνω τις ανάλογες διευκρινίσεις. Η πρώτη παρεξήγηση που έχει δημιουργηθεί, όχι τυχαία, είναι ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τις επενδύσεις, δεν ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη, δεν ενδιαφέρεται για την επιχειρηματικότητα.

Θεωρώ ότι αυτή η άποψη που την ανέφερα ως παρεξήγηση, είναι ο ηπιότερος χαρακτηρισμός που μπορεί να δώσει κανείς σε αυτή την άποψη η οποία διαδίδεται συνεχώς. Η απάντηση που πρέπει να δώσω και θα δώσω θα είναι μια απάντηση αρκετά ξεκάθαρη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ίσα – ίσα ισχύει ακριβώς το αντίθετο.

Γιατί η κυβέρνησή μας θεωρεί προτεραιότητα και γι' αυτό δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επανεκκίνηση της οικονομίας, την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας. Επειδή ακριβώς έχουμε αυτές τις προτεραιότητες, όμως διαπραγματευόμαστε σκληρά και επίμονα με τους Ευρωπαίους εταίρους και με το ΔΝΤ.

Γι' αυτό το λόγο, επειδή έχουμε αυτές τις προτεραιότητες, γιατί χωρίς τέτοια διαπραγμάτευση δεν μπορεί να ξεκινήσει αυτή η παραγωγικότητα και η κίνηση, όπως όλοι επιθυμούμε.

Δίνουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους αυτή τη σκληρή μάχη για να εγκαταλείψουμε τη μνημονιακή πολιτική να εγκαταλείψουμε την πολιτική της σκληρής λιτότητας, μια πολιτική η οποία οδήγησε όπως όλοι έχουμε συνολογήσει και εμείς και οι σύμμαχοί μας, έχει οδηγήσει στην υπερχρέωση, στην υπερφορολόγηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Αυτός είναι ο κεντρικός μας στόχος στις διαπραγματεύσεις. Να εγκαταλείψουμε μια αποδεδειγμένα καταστροφική και αντιαναπτυξιακή πολιτική. Όσοι μας ασκούνε κριτική για καθυστέρηση στην επίτευξη συμφωνίας, γιατί το ακούμε συχνά αυτό, ουσιαστικά είμαστε δυο μήνες κυβέρνηση μέχρι να ορκιστούμε κλπ πέρασε ο πρώτος μήνας, οφείλουν να τοποθετηθούν δημόσια για το αν αποδέχονται την ίδια υφεσιακή πολιτική στην

οποία επιμένουν ορισμένοι ακραίοι κύκλοι στην Ευρώπη και το ΔΝΤ. Αυτοί δηλαδή που λένε άμεσα, χθες, να υπογραφεί μια συμφωνία, πρέπει να μας πούνε και να απαντήσουν στο ερώτημα που έθεσα προηγουμένως. Γιατί άμεσα και χωρίς διαπραγμάτευση κλείσιμο συμφωνίας, σημαίνει αυτό που είπα προηγουμένως. Δηλαδή συνέχιση της λιτότητας και της υφεσιακής πολιτικής.

Πάμε στην δεύτερη παρεξήγηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση με κορμό τον ίδιο, διώχνει τις επενδύσεις, δεν έχει αναπτυξιακό κυβερνητικό όραμα και διάφορα τέτοια. Κι αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Όχι μόνο διαθέτουμε συγκεκριμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, για την ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας, αλλά τις κεντρικές κατευθύνσεις και τις έχουμε ήδη θέσει σε δημόσια διαβούλευση πριν από τις εκλογές και τέθηκαν στην προγραμματική διακήρυξη, αμέσως μετά την εκλογή μας μέσα στη Βουλή και πήρε την ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση με βάση και στη βάση αυτού του προγράμματος της επανεκκίνησης της οικονομίας και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.

Θα πω με λίγα λόγια τι προβλέπει αυτός ο σχεδιασμός και τι περιλαμβάνει. Προωθεί ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, το οποίο αντί να στηρίζεται στη φθηνή εργασία, όπως ανεπιτυχώς έκαναν τα μνημόνια, στηρίζεται στην υψηλή εξειδίκευση, στην ποιότητα, την υψηλή προστιθέμενη αξία και την εξωστρέφεια με στοχευμένες παρεμβάσεις για ενίσχυση των εξαγωγών και υποκατάσταση των εισαγωγών.

Δεύτερο. Ενισχύει συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς και κλάδους, όπου είτε έχουμε ως χώρα συγκριτικό πλεονέκτημα, είτε υπάρχουν αξιόλογες αναπτυξιακές δυνατότητες σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια. Αναφέρομαι στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή και τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, στον ενεργειακό κλάδο, στις νέες τεχνολογίες, στο κατασκευαστικό παραγωγικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της βιομηχανίας δομικών υλικών. Τις μεταφορές, τη ναυτιλία και τη ναυπηγική βιομηχανία και βεβαίως άφησα τελευταίο και όχι έσχατο τον τουρισμό.

Τρίτο στοιχείο. Περιλαμβάνει μια δέσμη σαρωτικών αλλαγών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που στόχο έχουν να στηρίξουν τις διαδικασίες παραγωγικής ανασυγκρότησης και να διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα. Την επιχειρηματικότητα όμως που σέβεται τους κανόνες

και τους νόμους του κράτους για τη φορολογία, το εργατικό δίκαιο και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αφορούν κυρίως:

1. Την πάταξη της διαπλοκής και της διαφθοράς και τη διασφάλιση κανόνων υγιούς ανταγωνισμού.
2. Την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης μέσα από ένα σύστημα το οποίο θα είναι απλό, σταθερό και αποτελεσματικό, και το οποίο δεν θα φορολογεί τα μέσα παραγωγής, αλλά τα κέρδη.
3. Τρίτον. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα όπου με παρεμβάσεις όπως είναι η διευθέτηση του ζητήματος των κόκκινων δανείων και η ίδρυση εθνικής αναπτυξιακής Τράπεζας επιδιώκουμε να αποκαταστήσουμε τη δυνατότητά του να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία.
4. Την εκ βάθρων αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης ώστε να είναι σε θέση να στηρίξει ενεργά την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη.
5. Την πάταξη της γραφειοκρατίας μέσα από την απλοποίηση αδειοδοτικών και άλλων διαδικασιών και αποσαφήνιση και κωδικοποίηση του νομικού διοικητικού συστήματος. Να μην χρειάζεσαι δηλαδή όπως ξέρετε όλοι, να περνάς από 312 γραφεία για να μπορείς επιτέλους να πάρεις άδεια λειτουργίας.
6. Τη διασφάλιση των απαραίτητων αναπτυξιακών εργαλείων, που οφείλει να διαθέτει ένα σύγχρονο κράτος όπως είναι για παράδειγμα το Κτηματολόγιο, που μετά από 15-20 χρόνια βρισκόμαστε ακόμη στο 21% του συνολικού αντικειμένου. Είναι μια μαύρη ιστορία για την ελληνική κοινωνία. Και ταυτόχρονα ένας αξιόπιστος χωροταξικός σχεδιασμός ένας φιλόδοξος αναπτυξιακός νόμος.
7. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο και για την επιχειρηματικότητα, είναι η ανάγκη να επιταχυνθεί όσο το δυνατό ταχύτερα και γρηγορότερα η απονομή της Δικαιοσύνης.

Τέλος θα ήθελα να κάνω ειδική μνεία σε τρεις άξονες του αναπτυξιακού μας προγράμματος που πιστεύω ότι έχουν κεφαλαιώδη σημασία διότι κάθε ένας ξεχωριστά και όλοι μαζί είναι δυνατό να ενισχύουν τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις εγχώριες και ξένες.

Ολόπλευρη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

3. Η ελληνική οικονομία έχει μια ιδιαιτερότητα: η ραχοκοκαλιά της συναπαρτίζεται από εκατοντάδες χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορεί παρά να είναι πρωταγωνιστές των διαδικασιών παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο. Η ολόπλευρη στήριξή τους είναι κομβική κυβερνητική επιλογή. Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις των χρεών τους προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά Ταμεία, είναι η αρχή μόνο μιας σειράς παρεμβάσεων που σχεδιάζουμε για να τις ενισχύσουμε.
1. Μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με στόχο την ενίσχυση οικονομικών σχέσεων και συνεργασιών. Η Κυβέρνησή μας διερευνά συστηματικά και σοβαρά τις δυνατότητες οικονομικής συνεργασίας και κοινών επενδυτικών προγραμμάτων με χώρες και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως για παράδειγμα με τη Ρωσία, με την Κίνα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις Αραβικές χώρες, με την Λατινική Αμερική. Στο πρόσφατο ταξίδι του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη Ρωσία επιβεβαιώθηκαν οι δυνατότητες για συνεργασία των δύο χωρών σε τομείς όπως είναι η ενέργεια, η αγροτική κτηνοτροφική παραγωγή, οι συνδυασμένες μεταφορές και ο τουρισμός. Καταβάλλουμε εργώδη προσπάθεια ώστε σύντομα τέτοιες δυνατότητες να έχουν γίνει πραγματικότητα. Το ίδιο πράττουμε και με άλλα κράτη χωρίς βεβαίως να αναιρούμε τον ευρωπαϊκό στρατηγικό προσανατολισμό της χώρας μας, για να είμαστε σαφείς και καθαροί.
2. Νέος τρόπος αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Κάτι, το οποίο συζητείται έχει παρεξηγηθεί, εξηγείται και διαφορετικά από κάποιους, διαφορετικά από άλλους. Εμείς έχουμε διακηρύξει ότι σταματάμε να πουλάμε και ιδιαίτερα να ξεπουλάμε τη δημόσια περιουσία. Επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε τη δημόσια περιουσία μέσα από διακρατικές ή άλλες συμφωνίες, όπου είναι σαφές ότι εμείς διαθέτουμε τη δημόσια περιουσία και ο επενδυτής διαθέτει τα χρήματα και το πρόγραμμα και την πρόταση για το χαρακτήρα της επένδυσης και το περιεχόμενό της.

Είναι μια σχέση η οποία θεωρούμε ότι είναι ισότιμη, μπορεί να περπατήσει μια τέτοια σχέση και τα αποτελέσματα για την ελληνική κοινωνία

και οικονομία δεν είναι στιγμιαία, αλλά τα αποτελέσματα και τα θετικά αποτελέσματα είναι συνεχή, ούτως ώστε να μπορούμε πραγματικά μέσα από τέτοιες συνεργασίες από τα κέρδη να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε και κοινωνικές πολιτικές, αλλά κυρίως το συνταξιοδοτικό σύστημα το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι βρίσκεται σε κρίση, γιατί τα τελευταία χρόνια με το 1,5 εκατομμύριο ανέργους, τη μαύρη εργασία και την εισφοροδιαφυγή, έχει φτάσει σχεδόν σε αδιέξοδο.

Αυτή είναι μια πολιτική την οποία καλώ όλους να ενισχύετε και να μπορέσουμε πραγματικά να ξεφύγουμε από τη λογική αφ' ενός μεν του ξεπουλήματος, αλλά να μπορούμε στη λογική της αξιοποίησης ούτως ώστε πραγματικά τα οφέλη για την ελληνική οικονομία να είναι και πολλά και ορατά.

Ελπίζω ότι με αυτή τη μικρή παρέμβαση να έδωσα το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής, ελπίζω και πιστεύω ότι αρκετοί από εσάς κατανοήσατε και την θέληση και το πείσμα που έχουμε να προχωρήσουμε μπροστά, μέσα από την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και ταυτόχρονα ότι μέσα από αυτά τα λίγα λόγια αν πάρω τον κατάλογο όσων βρίσκεστε εδώ, θα σας στείλουμε συνολικά και επεξεργασμένα το πρόγραμμα σε κάθε τομέα από το κάθε Υπουργείο που ασχολείται με αυτά τα θέματα, ούτως ώστε και να συμβάλλετε με τις προτάσεις σας γιατί πρέπει να ξέρετε ότι η Κυβέρνησή μας διαλέγεται, η Κυβέρνησή μας συζητάει, η Κυβέρνησή μας ζητάει προτάσεις και από τις δυνάμεις μέσα στο Κοινοβούλιο, αλλά κυρίως από τις δυνάμεις οι οποίες είναι ενεργά μέσα στην παραγωγική διαδικασία.

Ελπίζω ότι και γρήγορα θα το κάνουμε αυτό και από τη μεριά τη δική σας θα υπάρξει ανταπόκριση. Νομίζω ότι το Συνέδριό σας στο βαθμό που -και πιστεύω από ό,τι είδα το πρόγραμμα- θα ασχοληθεί πια με αυτή τη θεματολογία και με αυτό το ουσιαστικό πρόβλημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα.

Ευχαριστώ πολύ και το εύχομαι από καρδιάς.